



Beyond Borders fietsroute

Afstand: 62,2 km

Te lang voor die eerste lentefietstocht? Inkorten kan door aan knooppunt 12 via de Koningsdijk richting knooppunt 73 te fietsen en dan de route verder te zetten richting Hulst (knooppunt 51).

Aan knooppunt 65 kan je afwijken van het fietsnetwerk en via het suggestietraject over de dijk (rood-witte stippellijn) naar knooppunt 13 fietsen. Een fantastisch uitzicht over het Verdronken Land van Saefthinghe verzekerd!

Start en aankomst: Infokeet Hedwige-Prosperproject, Zoetenberm 6a, Beveren

StapAf tips:

- In het kleine museum PolderMAS stalt archeoloog Benjamin Vergauwen alles uit wat hij door de jaren heen in deze polders heeft verzameld: van kleipijpen tot fossielen, naast etsen en oude kaarten. Open op zondag van 14 tot 18u.
- De radartoren 'Ouden Doel' is dé nieuwe attractie van Beveren. Vanop 8 meter hoogte heb je een 360°-uitzicht op polder, Schelde, haven en natuur.
- Waar je hier ook fietst, de kerncentrale van Doel is vrijwel overal een baken aan de horizon. Doel zelf is een attractie op zich: een verlaten polderdorpje met huizen vol graffiti en leuzen, bevolkt door een paar overblijvende bewoners die strijden voor het voortbestaan van hun dorp.
- In het natuurgebied Putten West kan je het hele jaar door de tureluur spotten. Op zijn rode poten waadt hij tussen 35 zeldzame plantensoorten, naast vele andere vogels. Breng dus je verrekijker mee!
- Emmadorp lijkt het einde van de wereld en is dat ook een beetje. Het dorpje eindigt aan de hoge dijk, telt één straat, enkele huisjes en het onvervalste huiskamercafé Het Verdronken Land. In de achtertuin ligt het Bezoekerscentrum van het Verdronken Land van Saefthinghe, een unieke brok natuur met slikken en schorren. Een verplichte stop!
- Prosperdorp is terecht beschermd als waardevol erfgoed: aan dit unieke dorpszicht mag niet geraakt worden. Dat geldt uiteraard ook voor de imposante neogotische dorpskerk, die je van ver in de polders de lucht in ziet rijzen.

Horecatips:

- Ijshoeve De Boey, Groenendijkstraat 11, 9170 Sint-Gillis-Waas: Ideale tussenstop voor een hoeveijsje in de polders. www.ijshoevedeboey.be
- Het Verdronken Land, Koninginnestraat 21, 4568 Emmadorp: Prachtcafé met een topkaart, een groot buitenterras en supersympathieke bediening. Dé stopplaats op dit traject. www.verdronkenland.bestreekbieren Kadee, René, Unkerzak of Schooierbier

STAPAF